

Ett rymdäventyr

Berättelsen till kapitel 1

Klockan är tre på eftermiddagen och det blåser friskt ute. Några löv singlar ner från träden som kantar gatan. Det är höst.

Aron sitter på golvet och försöker limma ihop två papper. Det ska bli en skylt. Nora sitter vid bordet som står vid fönstret. Hon läser i en av sina många böcker. Nora älskar att läsa. Det är det bästa hon vet.

Aron och Nora är tvillingar. Ja, inte enäggstvillingar förstås. Aron är precis 30 minuter äldre än Nora. Ibland brukar han säga att det är han som är smartast, för han har levt längst.

De båda barnen går i samma klass, och det brukar fungera ganska bra. Men ibland råkar de i luven på varandra i klassrummet och det är då som Aron brukar säga att han är smartast, för att han är äldst.

Men egentligen är de världens bästa kompisar.

- Ni måste städa era rum! hörs mammas röst långt bortifrån.
- Städa? säger Nora. Det ska väl inte behövas. Vi trivs med hur det är.
- Ja, vi städade ju förra veckan, muttrar Aron.
- Kan inte hjälpas.

Mamma tittar in i rummet och pekar menande på allt som ligger på golv, bord och stolar.

- Så här kan ni inte ha det.
- Vi gör det om en liten stund, svarar Aron. Jag måste bara bli klar med den här skylten.
- Och jag har bara två sidor kvar på det här kapitlet, mumlar Nora.

Hon tittar inte ens upp från boken.

Mamma pustar lite och vänder om mot hallen igen.

Efter några minuter är Aron klar med sin skylt. Nora fortsätter att läsa.

- Det måste verkligen vara en bra bok det där, säger Aron.
- Ja, det är Fyra på äventyr. En av de bättre som jag har läst, faktiskt.

Nora närmar sig slutet på kapitlet och det är svårt att släppa boken. Det är ju så spännande! Kanske skulle jag bara läsa en sida på nästa kapitel?

- Kom igen nu Nora, vi städar så att det blir klart. Du får fortsätta att läsa sedan.
- Fattar inte varför vi alltid måste städa, men ok, vi fixar det på ett litet kick.

Aron och Nora börjar plocka upp saker från golvet. Det är böcker, pennor, en sax, papper, olika slags spel, pysselböcker, tv-spel och mycket annat.

- Var ska vi lägga alla saker? utbrister Aron. Jag tycker att det är rätt så fullt på hyllorna.
- Vi får möblera om lite, säger Nora. En del av grejerna kanske vi skulle kunna ha under sängen. Visst finns det en stor låda som man kan skjuta in under sängen?
- Jag tror jag såg en på vinden! svarar Aron. Vi sticker upp och tittar om den är kvar.
- Bra idé! Det gör vi! ropar Nora glatt.

Nora gillar att gå upp på vinden, för det finns alltid några roliga saker att ta med ner. Saker som har åkt upp dit eftersom de inte används så ofta.

Plötsligt får de syn på något. Längst ner på hyllan ser något de aldrig sett förut!